



GADDEN

Nr 86/8 september 2017



Hösten är här vare sig vi vill det eller inte. Förutom matnyttig information om livet i Kupan, har vi denna gång glädjen att publicera Maria Herngrens fina text om hennes smultronställe i Älvsjö. Den skulle varit med i förra numret, men då fick vi inte plats. Hanna har tidigare berättat om sitt smultronställe. Kul om fler i huset vill vara med och tipsa!

Eva R o Christin

Surströmming och kräftor

Nu på lördag, den 9:e kl. 16:30 är det dags för surströmming på takterrassen i uppgång 19. Kupan bjuder på potatis, tunnbröd, lök, kaffe och kaka. Listor för anmälning i portarna. En vecka senare, lördagen den 16 kl. 18 blir det kräftskiva i huset. Föreningen bjuder på sallad, paj, bröd och ost.

Utsmyckning i matsalen

Nu finns tavellister i matsalen och tanken är att de ska fyllas med alster från unga och gamla Kupanbor. Vi har tänkt oss att byta ut konsten några gånger per år, och att vi har olika teman som man kan utgå från. Med konst menar vi till exempel tavlor, teckningar, fotografier, dikter, med mera, med mera... Och helt utan bedömning vad som är fin konst eller fult - allt är välkommet och allt ställs ut! Det första temat är "Tillsammans", lämna in till Hanna eller Nanushka senast sista september. Vi kan ordna ram om ni vill. Hälsningar, Dekorationsgruppen/*Hanna*

Avfallshantering och Trädgård

Matavfall. Det är hög tid att påminna om att vi ska samla in vårt matavfall i kollektivhusköket och lägga i stora papperspåsen vid redskapsboden. Påsen töms av kommunen varje måndag förmiddag och innehållet blir nyttig biogas och biogödsel. Påsen bör inte fyllas mer än till 70%. Problemet är för tillfället att påsen i slutet av veckan oftast bara fyllts till en tredjedel. Vi kanske har börjat slarva med återvinningen? Kollektivhusets matavfall har förstås första prioritet i kommunens insamling, men om det finns utrymme i slutet av veckan så kanske vi på försök även kan ta emot enstaka hushålls matavfall? Efter tömningen lägger kommunen en ny papperspåse under locket på påshållaren, så den som vill fylla på med matavfall på måndag kväll får själv veckla ut påsen i hållaren!

Förpackningsavfall etc. Påsarna under diskbänken för insamling av kartong, papper och plast blir snabbt fyllda. Se också till att platta till pappersförpackningarna för att spara plats. Frivilliga krafter får gärna bidra med att frakta avfallet till återvinningsstationen! Dessutom borde det vara en självklarhet att hushållen själva tar hand om sina tvättmedelsförpackningar för egen återvinning och **inte** fyller ut papperskorgarna i tvättstugan med hårda pappkartonger eller plastförpackningar!

Trädgården. Vi efterlyser någon som kan ta hand om rabatten, som Marlene hade

tidigare, utanför C-husets motion- och basturelaxrum. Har någon tid att rensa ogräs under buskarna är det bra. Särskilt Löktraven har spritt sig och sin rost-sjukdom under sommaren. Växten har handstora hjärtformade blad och ska **inte** läggas i komposten. *Jan C*



Mitt smultronställe

En gång skulle jag bli präst, tills jag under konfirmandtiden blev ateist, på senare år snarare agnostiker. Men oavsett tro-löshet har jag alltid älskat kyrkor och helgedomar (oavsett riktning), för deras ofta suveräna akustik (både för yttre musik och inre tankar) och för deras skönhet – som gammal konstvetare förstås för deras konsthistoriska värden också (med min trebetygsuppsats om dopmotivet i Västergötlands medeltida dopfuntar). Men också för tanken på alla generationer som före mig samlats där i glädje och sorg tillsammans.

Brännkyrka kyrka, så nära Kupan, är verkligen ett smultronställe på så många sätt. Den är vacker både utvändigt och invändigt och rymmer en lång och rik historia till ursprungskyrkans 1100-tal. Dess torn från 1200-talet är unikt i Stockholm med sitt ovanliga höftparti som snarare finns på gotländska kyrkor. Och precis som namnet antyder har kyrkan brunnit, inte bara en gång.

Inne i dess valv hänger två små vackra segelfartyg, precis som i havsnära kyrkor på Gotland, men också på mitt älskade Öland (dit jag åker så ofta jag kan). Men Brännkyrka kyrka påminner mig också om

min barndoms Småland. Här finns konstnären Bertil Valliens oerhört vackra glaskonstverk och altartavla ”Livsresan”, som är gjord på Åfors glasbruk, inte långt från min barndoms Flygsfors där jag letade vackra glas i glashögarna och kikade beundrande in till glasblåsarna. Valliens vackra glaskonst som jag annars gärna njuter av just på mitt Öland, på Vida konstmuseum där.

Om ni, liksom jag, någon vacker sommarkväll när kyrkan bjuder på gratis sommarkonserter (gospel, kammarmusik, jazz, Bach ...) går dit så lovar jag att ni inte bara kommer få njuta av vacker musik, vackert kyrkorum, vacker glaskonst utan också av solens magiska ljusspel genom fönstren och in på kyrkoväggarna.

Slutligen kan jag även rekommendera en promenad på kyrkogården. Då brukar alla de som försvunnit för alltid göra mig sällskap igen, för egentligen är de ju aldrig längre än en tanke bort. Samtidigt som jag gläder mig åt att jag ännu kan gå här på jorden och tänka på dem, och njuta av ett så vackert smultronställe så nära mitt hem.
Maria Herngren

Kalendarium

Tisdagsyoga med Helena 20:30

Surströmming 9/9 kl. 16:30

Kräftor 16/9 kl. 18

Pub/AD (After Dinner) 29/9

Öppet hus 30/9 kl. 10-16

Trädgårdshelg 7-8 oktober

Skriv till: gadden.kupansson@gmail.com

Nästa nummer kommer i början av november.

Eva R o Christin, Gaddenred.